

GENÇLİĞİN HAKKINI VERMEK

E. Feyza GÜNER
Kayseri İl Müftü Yardımcısı

“Kim var!” diye seslenilince, sağına ve soluna bakınmadan, fert fert ‘Ben varım!’ cevabını veren bir gençlik. (Necip Fazıl Kısakürek)

Mevlana'nın “atlas bir kumaş” dediği,

Kiminin umut, heyecan, dinamizm dediği,

Behçet Necatigil'in şiirinde “...Avarelik günleri... Duymamak yokluğunu dünyada hiçbir şeyin.” dediği,

Bazısının toyluk, deneyimsizlik, cahillik, asilik dediği,

Sözlüklerde; ergenlik ve orta yaş arasındaki dönem, on beş ila yirmi beş yaş arası dönem diye izah edilen gençlik dönemi. İnsan hayatının, zirve çağı diyebileceğimiz dönemi...

Genç kim midir?

Dikenli yolda yürürken ayağına batan dikenleri hissetmeden hedefe doğru yürüyendir.

Direnendir,

Rüzgâra, fırtınaya karşı durup da eğilmeyi aklından bile geçirmeyen,

Tuttu mu bırakmayan, dalgalarla boğuşup da gemiyi terk etmeyi hiç düşünmeyendir.



Cesarettir,

Zora talip olup, bu yolda gözü kara olan,

Avuçlarına ateşi alıp da ayası yanmayandır.

Genç, yokuş yukarı yürüyüp de soluklanmayan,

Yorulma bilmeyen, dur durak bilmeyendir.

Şahbazdır, yiğittir, merttir, kahramandır...

Onun gayreti, enerjisi, hayalleri toplum için ne kadar önemlidir. Toplumun geleceği, milletin devamı, ülkenin yükselmesi hepsi ama hepsi gençliğin adımlarında saklıdır.

Gençlik kıymetlidir, emanettir, bir lütuftur, nimettir.

Yeter ki genç, hakkını versin gençliğinin...

Çağlar hep onunla yazılır Habil'den beri:

Hz. Yusuf'a verilen güzellik ve kabiliyet onu kibre sürüklememiş, arzularının esiri kılmamıştır ve Yaradan kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapmıştır onu.

Rablerine iman etmiş birkaç genç yiğit: Ashab-ı Kehf... Zalime karşı mücadele vermiş, inançlarını yaşama uğruna lüks ve debdebeli hayatlarını terk ederek mağaraya sığınmış, Allah'ın mucizesi olmuş, imanları ile örnek olarak yüzyıllar sonrasına mesaj ulaştırmış, yedi imanlı genç.

Ve gençliklerinin hakkını veren bir grup genç; vahyin boyasıyla boyanmışlar, kalplerini süslemişler göklerden gelen emirle, âlemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa'nın (s.a.s.) öğretileriyle şekil vermişler kendilerine. İşte o zaman kurtuluşa erdiklerini görmüşler, cennette gölgelenenler arasına gireceklerini bilmişler. Kur'an'la tanışınca; asilikleri, acelecilikleri marufu emre, münkeri nehye dönüşmüş. İşte o zaman amaçlarına ulaşmışlar. Ataklıkları, yerinde duramayışları, mertlikleri, yüreklilikleri tıpkı yayından fırlayan okun hedefi bulması gibi hedefini bulmuş.

Ve saadet asrında yetişen genç bir Ali b. Ebû Tâlib olup imanla süslemiş kendini, destek aradığında son Nebi, ayağa kalkıp “Ben varım.” demiştir. Peygamber’den hediye aldığı “Zülfikar”ın hakkını vermiş, Bedir’in yiğitleri arasına girmiş, Aliyyü’l-Murtazâ olmuştur.

Bir Erkam b. Ebü’l-Erkam olmuştur, on sekizinde, Mekte’de Safa Tepesi’nin eteklerindeki evini tebliğ faaliyetleri için Hz. Peygamber’e tahsis eden.

Bir Mus’ab b. Umeyr olup Nebi’yi tanıyınca elinin tersiyle itmiştir Mekke’deki gösterişli hayatı, şan, şöhret ve malı. Vahye susamış gönlünü teslim etmiştir Allah’ın elçisine. İlk hicret edenlerden olmuştur. Medine’ye öğretmen olup, karanlıkları aydınlatan meşale olmuştur.

Akabe’de “Seni kendi nefsimizden üstün tutacağız.” diyen bir grup genç olmuş; Allah’a ortak koşmayacaklarına, hırsızlık yapmayacaklarına, zina etmeyeceklerine, kimseye iftira etmeyeceklerine dair söz verip Nebi’ye, biat etmişler. Bu biatle özgür olduklarını hissetmişler, Peygamber’i tutan elleriyle birlikte kalplerinin de ışıldadığını görmüşlerdir.

Bir Hz. Âişe olmuş, ilmi ile günümüze ışık tutmuştur.

Bir Zeyd b. Sâbit olmuş, Sevgili Peygamberimizin emriyle yabancı diller öğrenip, çöldeki vaha olmuştur.

Putperest atalarının yolunu terk ederek Nebi’ye bağlanan “Beni öldürseniz de dinimden dönmem.” diyen Talha b. Ubeydullah olmuştur.

Bir Zübeyr b. Avvâm olmuştur; Peygamber’in yanında Allah yolunda savaşırken aldığı yaralarla bedenini süsleyen.

Bir “suffe” ehli Ebû Hüreyre olmuş, kendini Peygamber’in sünnetini, sîretini öğrenmeye adanmış, rivayet ettiği binlerce hadis-i şerifle nebevi rehberliğin çağlar ötesine ulaşmasına vesile olmuştur.

Bir Abdullah b. Revâha gibi tüm benliği ile itaat etmiş Resûle, her emrine amade olmuştur Son Peygamber'in.

Abdullah b. Abbas olmuş, Resûlden aldığı ilmi pek çok öğrenciye aktararak onları yetiştirmiş, tefsir ilminin kurucusu olmuştur.

Ve o sahabenin her biri ışığı kıyamete kadar sönmeyen, nesilleri aydınlatan gökteki bir yıldız olmuştur...

Yeter ki genç hakkını versin gençliğinin...

Tarih kayıt düşer adını, cesaretini, mertliğini, kahramanlığını;

Bir Osman Gazi olur, nüvelerini oluşturur koca imparatorluğun.

Fatih Sultan Mehmet olur, imkânsız denileni başarır, karadan yürütür gemilerini.

Bağdat'ın kapısını açan bir küçük uşak Genç Osman olur, cesareti yüz yıl sonrasına ulaşır.

İbn-i Sînâ olur, aldığı ilmi geliştirip bilim adamı, filozof, doktor olarak "modern tıbbın babası" unvanına sahip olur.

Erzurumlu Nene Hatun olur, daha yirmisinde Aziziye Sâvunması'nda bulunur, adını yazdırır tarihe.

Fatma Seher Hanım, namıdiğer Kara Fatma olur yirmi üçünde, üç ayrı savaşa katılır, Balkan cephesinde eşi ile mücadele verir düşmana, Millî Mücadele'de komutan olarak çarpışıp, ordudan üstegmen rütbesiyle emekli olur, emekli maaşını Kızılay'a bağışlar.

Gençliğinin hakkını ziyadesiyle veren daha nice kahramanlar olur... Ruhları şad olsun...

Yeter ki genç hakkını versin gençliğinin...

Umutla beklemektedir devirler onu;

Yeter ki, ömrünü nerede harcadığı sorulduğunda cevabını kolay verenlerden olsun.

Kalbinin mührünü çözüp vahye açarak okusun Rahman'ın gönderdiğini: *“Allah sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir, hakkıyla kudret sahibidir.”*¹ Ve bilsin bir gün gözlerinin görürken görmez, ellerinin tutarken tutmaz, ayaklarının yürürken yürümez olacağını, ayette geçen *“erzeli'l-ömr”* ün gelip çatacağını bilsin...² Hakkını versin gençliğinin, hazırlık yapısın ölümden sonrasına. Allah katında dünyanın, sivrisineğin kanadı kadar bile değeri olmayıp gelip geçici olduğunu bilip de öyle davransın.

Eğer unutursa dünyada bir garip, bir yolcu olduğunu, göz ardı ederse kimin kulu olduğunu, Sevgili Peygamberimizin tabiriyle lezzetleri yok eden ölümü hatırlamazsa, kalbini, gözünü kapatırsa Hak'tan gelen hakikate; o asi, o vurdumduymaz benliğini, ansızın perçeminden ölüm yakaladığında huzur-u ilahide sunacak bir şey bulamayacağını bilsin.

Yeter ki; farklı olayım derken fitrattan ayrılmasın, hırçınlıklarını törpülesin, muhakeme yeteneğini kaybetmesin, hırslarını terbiye etsin azme çevirsin. Heva ve hevesini terk edip hayra yönelsin. Amaçsız, öz değerlerinden habersiz olmasın.

Yeter ki; bitip tükenmeyen çabasını, yitiğini yani hikmeti aramaya harcasın. Damarlarda kanın dolaştığı gibi şeytanın zihninde dolaşmasına izin vermesin, Allah'a sığınsın.

Yeter ki; heyecan ve enerjisini hayra anahtar, şerre kilit yap-sın. Kafa tutsun hurafelere, batıl inanışlara.

Yeter ki; musibetler karşısında “Bana Allah yeter.” deyip O'na dayansın. Zulme karşı katı, mazluma karşı bir o kadar

1 Rûm, 30/54.

2 Hac, 22/5.

merhametli olsun. Bir kötülük gördüğünde eliyle, diliyle mâni olsun. Buğz etsin baştan çıkarıcı tüm habis şeylere.

Yeter ki; tüm iyilikleri yiyip bitiren kıskançlıktan kendini korusun, sakınsın kendini bozuk tabiatlı kimselerden. Gururdan, kibirden uzak dursun. Bir tebessümü, bir hâl hatır sormayı kimseden esirgemesin. Versin sadakasını gençliğinin...

Yeter ki; aceleciliğini, hızını bir güzel işi bitirdikten sonra hemen başka güzel bir işe yönelerek gösterebilirsin. Vara yoğa kapris yapmasın, boş ve gereksiz işlerden yüz çevirsin yeter.

Yeter ki; hırsızların en kötüsünden olmasın, namazdan çalmasın. Sorumluluğunu bilip kendini kötülüklerden alıkoyan namazı hiç terk etmesin.

Yeter ki; Reyyan kapısından geçmeye talip olsun, orucu kendine kalkan kılsın. Taşı sıkça suyunu çıkaran genç için oruç sadece aç kalmak olmasın; yalandan, hileden, kötülükten alıkoysun kendini genç. Nefs-i emmârenin isteklerine boyun eğmesin, gözlerini haramdan sakınsın, iffetini korusun, hayânın imandan olduğunu bilsin.

Yeter ki; özgür olacağım diye umarsızca hareket edip sonra pişman olacağı hataları yapmasın. Markalar, maskeler, şarkılar, parfümler, arabalar ve daha nice çekici dünya nimetleri içerisinde kendini kaybedip de ölümden sonrasında haber veren Kitab'ı unutmasın.

Cahit Sıtkı ne güzel dile getirmiş; “Gençlik böyledir işte, gelir gider.” Son olarak dünün gençleri bugünün büyüklerine seslenmek gerek; artık sizlere yola çıkmış geminin rotasını belirlemek düşer, şaha kalkmış dörtnala giden küheylanı doğru yola yöneltmek düşer. Gençlere karşı mutedil davranmak, aşırılıklarını onları kırmadan düzeltmek, yanlışları görmelerine yardımcı olmak, onları engellemek yerine yönlendirmek gerekir. Bazen nasihat ederek, bazen dinleyerek, bazen yol göstererek, bazen birlikte yürüyerek, bazen elinden tutarak fakat daima destek olarak, koruyarak ve onlar için bol bol dua ederek...



‘İmdi ey oğul gençliğı gelişigüzel geçirme, ta ki yaşlılıkta bilgisiz kalmayasın, çünkü marifetli gençler pir sıfatlıdır, marifetsiz kocalar çocuk sıfatlıdır. Öyleyse pir sıfatlı gençler çocuk sıfatlı kocalardan yeğ olur. O hâlde gençlikte yaşlılara öykün, ta ki yaşlılıkta gençlerden utanmayasın.’

(Keykâvus b. İskender)